

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig ”Doktorvænget”, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var der også ønsker om at få oprettet en børnehave for aldersgruppen tre til syv år, og man lod sig ikke nøje med ønsket; man gjorde selv noget ved sagen. I foråret 1972 blev der åbnet børnehaver i Suldrup, og Støvring fik samtidig sin anden børnehave.



Børnehaven i begyndelsen af 1980'erne



Børnehaven i begyndelsen af 1980'erne

Onsdag den 14. april 1971 konstituerede en gruppe forældre fra Øster Hornum sig som bestyrelse for en kommende børnehave i Øster Hornum, og 15. maj tog man på rundtur til en række af omegnens børnehaver, hvilket først og fremmest var til Aalborg, for hvor skulle man ellers rejse hen for at se børnehaver på daværende tidspunkt. Straks derefter kontaktede bestyrelsen arkitekt- og ingeniørfirmaet ”Rationelt Institutionsbyggeri”, der 9. juni på hotel Phønix i Nibe orienterede om deres måde at bygge og indrette børnehaver, og 1. juli var det firmaet ”Idealbørnehaven”, der viste frem hvad de kunne. Det blev dog arkitekt Eli Ringberg fra Støvring, der fik det endelige bud på at udarbejde tegninger til en forhåbentlig kommende børnehave. Samtidig påtog han sig arbejdet med at søge godkendelser hos diverse myndigheder. Eli Ringberg begyndte herefter planlægningen, dog under den klare besked, at han ikke fik en krone for sit arbejde, hvis børnehaven ikke blev opført.

I løbet af det kommende års tid blev der udarbejdet planer, og det nødvendige politiske fodarbejde blev gjort, så i november 1972 var man kommet så langt at socialstyrelsen havde godkendt projektet. Det blev besluttet at der skulle være helt klare linjer angående byggegrundens fremtidige ejerforhold, idet det på daværende tidspunkt var kommunen, der stod som ejer af byens tidlige sandgrav og efterfølgende fyldplads, hvor børnehaven skulle bygges. Det skulle samtidig afklares, om kommunen ville stille kommunegaranti for byggelånet. For at være bedre rustet til de tungere sager vedtog man for fremtiden altid at sikre sig juridisk bistand og råd og vejledning fra ”Foreningen for frie Børnehaver”.



Eli Ringbergs tegning af indretningen af den kommende børnehave

Da der ikke var tale om en kommunal børnehave, men en selvejende, skulle også formalia på det plan være i orden, så 29. marts 1973 blev der stiftet institutionen "Øster Hornum Børnehave", som skulle opføre, være ejer af og drive børnehaven. Byggegrunden blev uden beregning tilskødet den selvejende institution, og da alt andet var faldet på plads og licitation var afholdt, kom man frem til at byggesummen ville blive 516.000 kroner, hvilket var summen af tilbud fra lavestbydende håndværkere, de fleste med lokal tilknytning. Bestyrelsen blev på fem forældrevalgte medlemmer, suppleret med to byrådspolitikere. Finansieringen kom i hus ved et lån i Sparekassen Øster Hornum med en kommunegaranti som sikkerhed.

I juni kunne man konstatere, at byggeriet var godt i gang, dog med cirka tre ugers forsinkelse.



Gamle bildæk, mudder og skrænten - herligt!

Byggeriet må herefter være skredet godt frem, for kort efter nytår 1974 blev børnehaven indviet med Kirsten Iversen som leder. Børnehaven havde 18 heldagsbørn, 12 formiddagsbørn samt 19 eftermiddagsbørn, hvilket var lidt under de normerede 20 heldagspladser og to gange 20 halvdagspladser. Byggeriet kom alt i alt til at koste 626.338 kroner. Oven i selve udgifterne til byggeriet var også udgifter til inventar i form af borde, stole, reoler og det nødvendige legetøj til brug inde såvel som ude.



Rutsjebane og legehus i "hullet"

Godt 6.000 kroner var også blevet brugt til beplantning dels på legeplads, dels ved selve bygningen.

Da alt var gjort op i efteråret 1975 læses dog i bestyrelsens protokol: "Byggeregnskabet for opførelse af børnehaven blev gennemgået. Byggeriudgifterne beløber sig til i alt kr. 709.343, kurstab samt indskud til byggeriets real-kreditfond beløber sig til i alt kr. 383.477, således at den samlede anskaffelsessum beløber sig til kr. 1.092.820. Underskuddet ved byggeriet beløber sig til ca. 130.000 kroner. Der foreligger tilbud fra Sparekassen Nordjylland om et lån på kr. 90.000 kroner til udligning af en del af underskuddet, resten tænkes dækket ind ved overførsel fra overskuddet fra børnehavens drift".



Nisser i køkkenet

På oprettelsestidspunktet kostede en heldagsplads 330 kroner pr. måned, en formiddagsplads 190 kroner og en



"Hullet" kunne sommetider blive fyldt med vand - og så var der en ny slags legeplads

beholdt stillingen i mange år, indtil hun i 1988 valgte at blive leder af skolefritidsordningen.

Et tilbagevendende problem for børnehaven var størrelsen af legepladsen. Man ønskede legepladsen udvidet med et areal op ad skrænten mod øst. En lille flytning blev der fra kommunens side indvilget i, men da arealet i følge kommuneplanen var område med offentlig adgang, kom der ikke mere ud af det trods bestyrelsens gentagne forsøg på overtagelse. Problemet ses fx i 1980: "På det stykke jord udenfor legepladsen har vi netop haft kommunens mand til at rydde op, men det har beboerne ødelagt igen. Vi prøver igen at få ryddet op, og får sat et skilt op med forbud mod aflæsning af affald".



Børnehaven lige før lukning - december 2012

eftermiddagsplads 175 kroner. Åbningstiden var fastsat til at være mandag til fredag fra 6³⁰ til 17¹⁵ og lørdage fra 7⁰⁰ til 14⁰⁰. Åbningen om lørdagen var der dog ikke behov for, så den udgik. Ved opstarten var børnehaven normeret til at have en leder, en stedfortræder og to assistenter, hvilket åbenbart meget hurtigt viste sig at være alt for lidt, for allerede i begyndelsen af 1980'erne kan man se, at personalet, som det er noteret, bestod af "fem pædagoger, en medhjælper, en støttemedhjælper og en ungdomsarbejdsløs".

De senere så traditionsrige sommerfester blev allerede afholdt første gang i sommeren 1975, og en Børnehaveavis med aktuel orientering og "gode ideer" blev planlagt til at blive udsendt fire gange om året.

Da lederen Kirsten Iversen i foråret 1978 fratrådte, blev Maria Glüsing ansat. Hun var et energisk og inspirerende menneske, der

Der blev løbende foretaget mindre ændringer af børnehavens indretning, men i begyndelsen af 1990'erne var børnetallet blevet så stort, at en større udbygning af børnehaven var nødvendig.

Med denne udbygning nåede børnehaven den størrelse og omtrentlige indretning, som bestod frem til dens endelige lukning på grund af angreb af skimmelsvamp i tagkonstruktionen i begyndelsen af 2013.



Børnehaven rages ned, juni 2014

Fra januar 2013 til august 2014 holdt børnehaven til på "Gården", Nibevej 164.

I forsommeren 2014 blev den nu forhenværende børnehave revet ned.



Der kan nu bygges beboelseshuse, hvor Børnehaven lå

Efter kort tid var der ikke noget tilbage af den gamle Børnehave. På stedet tænkes opført boliger.

Et kapitel i byens historie var slut, og et nyt kan begynde!



Børnehaven holder til i den udvidede underetage i "den ny fløj" på skolen

19. august 2014 blev den ny børnehave, nu en del af "Øster Hornum Børneunivers", taget i brug.

12. september er der officiel indvielse!