

## Skillingsvisen om pastor Gade, Øster Hornum

*I september 1897 kunne man i Aalborgs gader købe visen "De sidste dages tildragelser", skrevet af en person, der underskrev sig "Den glade husar Louis Larsen". Visen, en såkaldt skillingsvise, blev solgt på tryk for 10 øre. Skillingsviserne handlede ofte om ulykker og sensationer, der her kunne behandles på en mere fri og vovet facon end de mere seriøse aviser mente at kunne tillade sig.*

*Denne vise, der var på tolv vers, handlede om to verserende sager. Den ene om pastor Gade, Øster Hornum, den anden om bestyrelsen af Ormslev Børnehjem, der blev beskyldt for at være børnemishandler og sædelighedsforbryder. For "Hanen" er det kun sagen om pastor Gade, der har interesse.*

*Sagen om pastor Gade blev omtalt i landets aviser, mens den kørte i 1897 og 1898. Sagen har været omtalt i Hanen i 2005, 2006 og 2010.*

*Kort fortalt handlede sagen om Gade, der var sognepræst i Øster Hornum fra 1887 til 1897 om, at han plejede "legemlig omgang" med et antal af byens fruer og navnlig de unge tjenestepiger i præstegården. Først da det blev afsløret, at han havde et forhold til en mindreårig tjenestepige, klappede fælden. Hun havde betroet sig til missionæren i Møldbjerg. Gade forsøgte forgæves med sin personlige og kirkelige myndighed at afvise beskyldningerne. Beviserne var for stærke.*

*Pastor Gade, hvis fulde navn var Niels Peter Andersen Gade, fik en dom på to år i Vridsløselille Straffeanstalt. Efter afsoningen rejste han til USA, hvor han virkede som musiker, organist og præst ved forskellige kirker i Midt-Vesten. I 1912 flyttede han til Kolding, hvor han igen fandt sammen med sin i 1897 fraskilte hustru Dorothea Wøldike. Gade døde 1935.*



### De sidste dages tildragelser

*Digtet af den glade husar Louis Larsen*

Gud forbarme sig, nu bli'er den værre  
Ditlumdeja, ditlumda.

Tal dog ikke om de kristelige herrer.  
Ditlumdeja, ditlumda.

Når først en præstemand står i missionen  
Så har han lov at kysse andres koner  
Thi missionens syndsforladelse får de  
millioner

Ditlumdeja, ditlumda.

I Øster Hornum var der godt at være.  
Ditlumdeja, ditlumda.

Der opdrages unge piger i tugt og ære.  
Ditlumdeja, ditlumda.

Hr. pastor Gade har så mangan lyder,  
men han har også mangan dyder.  
Sin hellige kærlighed han koner, piger byder  
Ditlumdeja, ditlumda.

Jo, hr. pastor Gade, den er værre.  
Ditlumdeja, ditlumda.

Han kør omkring og sælger æbler,  
blommer, tyttebær og pærer.

Ditlumdeja, ditlumda.

Han bær kartofler, grønt om på sin nakke,  
og på mangan køkkentrappe,  
han holder af med pigerne at snakke.  
Ditlumdeja, ditlumda.

Jeg tror min sandten folk er gale.  
Ditlumdeja, ditlumda.

Hvor tør de om en præstemand dog tale.  
Ditlumdeja, ditlumda.

Ja folk de er da også underlige,  
har pastor Gade ikke lov at krybe  
i sengen til sin tjenestepige?  
Ditlumdeja, ditlumda.

Men smeden tænkte mere på næsten  
Ditlumdeja, ditlumda.

Ja, han gik hen og meldte præsten.  
Ditlumdeja, ditlumda.

I hullet kom han så, og på sin mave,  
han ber så rasende til hr. Beck Pave  
om syndsforladelse for den ballade.  
Ditlumdeja, ditlumda.