

Ingrid Marie

Karsten Hansen: "Ævlerier" – 9 af 15



Ingrid Marie

Ingrid Marie æblet er så centralt placeret i alle ældre danskers havebevidsthed, at det næppe overgås af nogen anden æblesort – det skulle da lige være Filippa.

Historien om æblet er ca. 110 år gammel. Skolelærer Madsen i Høed skole på Sydvestfyn spredte møg på sin køkkenhave en forårsdag omkring år 1910. En del af møget blev givet til hindbærbedet, og her spirede en æblekerne fra møddingen

frem i sommerens løb. Træet fik lov til at blive stående og efter et par år gav det frugt. Et smukt rødt, fladrunt æble med kort stilk og lidt tendens til rust i stilkgruben. Smagen er rigtig god, om end kødet er lidt grynet. Det spises fra oktober til januar.

Lærer Madsen tog et par æbler med til handelsgartner Mose i Glamsbjerg og aftalte med ham, at æblet skulle mangfoldiggøres og sælges. Sortsnavnet Ingrid Marie var lærer Madsens ønske, for at hædre og mindes hans afdøde datter. Inden længe kom æblesorten også til den langt større A. M. Jensens planteskole og her tog produktionen for alvor fart. Jensen var dog modstander af navnet og valgte i stedet at kalde æblet Høed orange, med den begrundelse at æblet mindede så meget om Cox's orange at dette burde indgå i navnet. Det vides ikke helt hvor længe navnekrigen stod på, men i A. M. Jensens katalog fra 1936 står der Ingrid Marie og Høed orange er kommet i parentes.

I løbet af få år blev Ingrid Marie en hovedsort i dansk frugtavl, og der blev plantet mange, mange tusinde træer i plantager og haver. I 1942 opstod der en mutation i en enkelt gren, i en plantage på Nordfalster. Grenen bar dybrøde æbler med rød farve helt ind i frugtkødet. Mutationen blev podet op og kaldt Karin Schneider efter plantageejers datter. Sorten blev også kaldt Rød Ingrid Marie og solgte langt bedre under det navn.

I dag er der ikke mange Ingrid Marie æbler i plantagerne. Kun i haverne er vi stadig glade for frugten, for den smager jo af vores barndom. Ingrid Marie er blevet brugt i mange krydsninger af nye æblesorter over hele verden, og på den måde får lærer Madsens datter fra Høed skole sikkert lov til at leve i minderne længe endnu.