

## Christian Frederik Vested – selvbiografi

*Christian Frederik Vested (Wested) var sognepræst i Øster Hornum Sogn fra 1897 til 1914. Han var efterfølger for pastor Gade, der måtte forlade præsteembedet til fordel for et toårigt ophold i Vridsløselille Statsfængsel i to år på grund af en sag om at han ikke kunne holde sig fra nærkontakt med præstegårdens unge tjenestepiger – og såmænd heller ikke fra adskillige af byens fruer.*

*Christian Vested skrev i 1945 en selvbiografi til sønnen Jacob – kan læses herunder.*

Jeg Christian Frederik Vested er født den 30. juni 1868 i Hurup, Als Sogn i Viborg Stift, og er søn af købmand og kroerjer Jacob Frederiksen Vested og hustru Jensine Mathilde, født i Als.



*Christian Vesteds fødsel og dåb indført i Als Kirkes kirkebog*

Hurup var tidligere ankerplads for sejladserne til Limfjorden, og i min barndom og ungdom sommerudflugtssted og udskibningsplads for oplandet mellem denne og Mariagerfjorden.

I denne afsidesliggende, men naturskønne egn, levede jeg de første tolv år af mit liv og modtog min første undervisning i landsbyens skole, da min ejegode fader, der var meget anset på sin egn, afgik ved døden den 29. marts 1880, og om hvis jordfærd der er mindet endnu langt ned i tiden med usædvanlig deltagelse overfor hans efterladte hustru.

Det var ikke let for hende i femogtredivårs-alderen at blive enke med fem sønner, blandt hvilke jeg var den ældste.

Få måneder efter faders død fik jeg mit hjem hos min moders søster Andrea, gift med skolelærer og organist Jens Nielsen på Refsnæs, en betydelig mand og alvorlig kristen, og det blev under hans opdragelse og påvirkning, jeg opgav at blive lærer og besluttede i stedet at sigte på latinen og senere valgte teologi.

I foråret 1883 blev jeg konfirmeret i Refsnæs Kirke af sognepræsten Kiørboe og blev 1884 med det nævnte mål for øje optaget som elev i Sorø lærde Skoles 4. klasse, og mindes jeg fra den periode navnlig rektoren Blicherts og overlærerne Hoff's og Rosings undervisning og som skolekammerater og venner de senere præster Torderslund Hansen, Christian Palen Winther og Østmissionens stifter Ejnar Prip.

1887 afgik jeg til universitetet med artiums 1. karakter (102 points), tog det følgende år filosofikum og hebraikum (egregie og laudabilis) og nød derefter i nogle år den studiehjælp at modtage det Daneskjold-Samsøiske Legat samt blev alumnus på Ehlers Kollegium, hvor jeg var sammen med bl.a. ovennævnte Ejnar Prip og den senere sognepræst i Hillerød Carl Rold, der blev min meget god ven for livet.

Blandt præster, hvis kirker jeg gerne søgte, nævner jeg Fenger og Skat Rørdam, lige som jeg mindes med taknemlighed min andel i søndagsskolevirksomhed i Sankt Jacobs Sogn på Østerbro under fabrikant Nyrup som forstander.



*Den unge Christian Vested*



*Den unge Else Marie Jensen*

Efter i januar 1895 at have taget teologisk embedseksamen med hovedkarakteren laud illaudabilis prime gradus, blev jeg den følgende måned huslærer hos familien proprietær Breit Løjtegaard på Amager, og holdt samme år i september dimisprædiken i Vor Frue Kirke i København for derefter at overtage en stilling som capellan pro persona hos sognepræst for Skelund og Visborg sogne i Viborg Stift Hans Valdemar Olsen og blev den

8. november ordineret af Biskop Clausen i Aarhus Domkirke for den påfølgende søndag at blive indført i min stilling i begge kirker af stedets provst Jürgensen.



*Øster Hornum Kirke i begyndelsen af 1900-tallet*

Efter anmodning af biskop Swane i Viborg overtog jeg derefter i 1897 en stilling som konstitueret sognepræst for Øster Hornum menighed i Hornum Herred og blev efter den suspenderede formands afskedigelse ved dom i 1898 udnævnt til sognepræst samme steds, og indgik jeg samme år ægteskab med frøken Else Marie Jensen, født den 1. juli 1869 i Kragelund, Als Sogn, og datter af gårdfæster samme steds Jens Peter Jensen og hustru Maren Poulsdatter, født Christensen, i hvilket ægteskab vi modtog sønnen Albert Jacob Michael, født

14. oktober 1902, nu forsøgsassistent på, og vor yngste søn Tystofte Forsøgsstation ved Skælskør Alfred Johannes, født den 2. maj 1905, der tog dyrlægeeksamen januar 1933 og afgik ved døden, ugift, den 30. august 1935 på Silkeborg Tuberkulose Sanatorium.

Det blev gode år, min hustru og jeg oplevede i Øster Hornum, og sognemenigheden, der var meget delt ved vor komme, blev lykkelig samlet og i vort hjem og virke os meget forstående og hengivne.



*Præster i procession ved indvielsen af Godthaab Kirke*

over Viborg Stift Poulsen. En nærmere omtale af højtideligheden vil blandt andet fremgå af Aalborg Stiftstidende for 15. og 19. august 1912. Jeg var i 1937 med til en festlig jubilæums-gudstjeneste der.

I denne periode havde jeg den glæde, at der i fabriksdistriktet Godthaab i sognets østside nyopførtes og indviendes en folkeskole med særskilt distrikt, hvortil senere kom ved hjælp af statstilskud og privatbidrag en smuk filialkirke med kirkegård, der blev indviet den 18. august 1912 af biskop



*En af de mange udstykkede husmandssteder på den tidligere præstegårdsjord – denne ejet af Ingvar Kristoffersen*

var vi glade for at virke i Øster Hornum, blev vi ikke mindre taknemmelige for vor virksomhed det sidste sted, og alt tegnede sig lyst for os, om end vort arbejde foregik under verdenskrigens skygger.

Under mit virke i Øster Hornum blev præstegården med et betydeligt jordtilliggende, hvoraf hovedparten var hede i lyng, delvis udstykket til småbrug, og underligt er det nu at se de frodige kornmarker og hjem med smukke haver, hvor tidligere lyngen blomstrede.

I året 1914 blev jeg forflyttet til Stenløse-Fangel sognepræsteembeder i Fyns Stift, og forblev jeg her til min entledigelse i 1938. Og



*Else Marie og Christian Vested omkring 1910*

Det blev dog ikke mange år, jeg fik lov til at beholde min kære hustru, der den 13. juli 1918 efter få dages sygeleje afgik ved døden og jordfæstedes på Stenløse Kirkegård den 18. samme måned, og jeg stod tilbage med mine halvvoxne børn og min gamle moder, der allerede i flere år havde boet hos os. Selv blev jeg syg og oplevede også i mit kald en svær tid, sådan som mange præster måtte føle det i perioden lige efter krigen.





Øster Hornum Præstegård på Vesteds tid



Sangkor omkring 1910 dirigeret af Christian Vested.

*Kvinderne fra venstre: Else Marie Vested, Ane Marie Andersen (datter af gårdejer Andreas Andersen), Ane Kjær (gift med mejeribestyrer Oluf Kjær) og Agnes Villadsen (datter af skrædder Villadsen).*

*Mændene fra venstre: Ukendt, Niels Peter Knudsen (andenlærer), ukendt, ukendt smed, Thomas Madsen (gårdejer), Oluf Kjær (mejeribestyrer) og Ukendt mejerist.*

Jeg var derfor ikke tilbøjelig til at efterkomme en til mig som til en række andre præster rettet opfordring til ved Sønderjyllands genforening at lade mig konstituere dernede i præstekald. En forelæggelse af sagen for menighedsrådene førte dog til en fra disses side motiveret og enstemmig anmodning om at frafald og blive i Stenløse-Fangel. Derved blev det og siden til megen glæde, idet en trofast kirkekreds sluttede op om præsten og hans virke. Et synligt udtryk fandt dette i en ved delvis frivillige bidrag iværksat restaurering og udsmykning af kirkerne med anskaffelsen af orgelharmonier således at disse kom til fremtræde som venlige og hyggelige kirkerum.

Et nyt og gennem årene med interesse og vogtet hverv blev yderligere pålagt mig ved min udnævnelse til provst for Odense Herreds Provsti i 1922.

Jeg har i øvrigt ikke deltaget meget i det offentlige liv, idet jeg stadig har ønsket at hellige mig min embedsgerning og haft megen glæde deri og beder om, at det må være velsignet og bære sin frugt til sin tid.

Dog har skolen og dens gang altid haft min interesse, og i en årrække var jeg desuden formand for sognets sygeplejeforening, hvilket faldt godt i tråd med min i min præstegering store interesse for og glæde ved sygebesøg.

I min embedstid i Stenløse blev præstegården i 1924 ombygget og jorden i henhold til jordlovene delvis bortsolgt.

Den 12. november 1926 blev jeg i Ribe Domkirke ægteviet til frøken Marie Frederikke Høvring, født i Fredericia den 11. april 1897, datter af togfører Erik Høvring og hustru Severine,



*Marie og Christian Vested*

født Pedersen, Ribe, og i dette vort ægteskab er der to børn: Carl Erik, født den 20. november 1929 og Else Marie Mathilde, født den 11. september 1932.

Fra 30. juni 1938 at regne modtog jeg efter ansøgning min afsked i nåde og med pension og udnævntes under 28. samme måned til ridder af Dannebrog og holdt 17. juli min afskedsprædiken.

Der blev ved min afsked vist min hustru og mig megen påskønnelse og venlighed, og det var derfor med glæde, vi tog bopæl i en nyopført villa i Rikkesmindekvarteret i Fruens Bøge, hvis beliggenhed let tillader at bevare forbindelsen med den gamle vennekreds under mit otium.

*Else Marie Vested døde 13. juni 1918.*

*Christian Vested døde 18. september 1949.*

*Marie Vested døde 24. marts 1978.*

*Alle tre er begravet på Stenløse Kirkegård.*