

Yduns æble

Karsten Hansen: "Ævlerier" – 5 af 15



Yduns æble

Hver morgen samledes guderne i Asgård, omkring Ydun for at få dagens æble, som skulle sikre dem mod alskens dårligdom. Det fremgår dog ikke af historien om det, ligesom i Edens have, kun var Guderne som måtte smage Yduns stærke æblemagt. I dag er der Yduns æbler til både guder og mennesker – eller er der nu også det?

Pastor Wøldike, som var præst i Øster Hornum fra 1860 til 1879,

færdedes meget rundt i Danmark for at se på frugt. Tåsinge var et af de steder han besøgte flere gange for Tåsinge var tidlig kendt som frugtområde. I landsbyen Landet fandt han en ny og spændende frugtsort som han først kaldte Landet rosenæble, men senere omdøbte til Yduns æble. Han beskrev æblet meget grundigt (lige som alle de andre sorter han arbejdede med) og på side 465 i hans notater står der at "æblet er Pigeonformet, smukt skarlagensrødt på solsiden og på resten af frugten har en skygge af skær rødme"!! Man ser det for sig – en skygge af skær rødme. Ingen tvivl; det er et rødt æble.

I Wøldikes have i Øster Hornum står sorten Ydun naturligvis – men æblet er gulbrunt og når aldrig at blive rødt. Der er opstået en forbytning eller navneforveksling en gang i løbet af de 160 år, som er gået siden Wøldike navngav sit Yduns æble og hans røde, pigeonagtige æble findes ikke mere. Det Yduns æble som i dag står i mange frugtsamlinger er fladrunt og gulbrunt med lidt orange kind. Det er et sundt og godt træ som bærer megen frugt i en ung alder.

DNA-analyser har vist at det er barn af Cox's orange, og nogen mener at det stammer fra Bornholm. Det er et rigtig godt æble og bestemt værd at plante i haven selv om det har snydt sig med på holdet. Hvad angår sundhed og æblespiseri er det vel også ligegyldigt om æblet er rødt eller gult, når bare det er Ydun som deler ud.